

VLIJPKARK TUINFAIR

proef
de lente

zaterdag 27 mei
van 10 tot 16 uur

het Vlijpark | Nieuwe Noordpolderweg 1 | Dordrecht | www.vlijpark.nl

Het goede leven

Op de gevel van een huis op de Voorstraat, schuin tegenover de Augustijnenkerk, staat een spreuk: Sine labore nihil. De spreuk wordt toegeschreven aan de Romeinse dichter Horatius en betekent zoveel als: Niets zonder arbeid. Je kunt stellen dat er in het huis heel wat arbeid is verricht; lange tijd was de vaandelfabriek Van Diemen er gevestigd. Tegenwoordig doet de Kinki Kapper er zijn knipwerk. Het is een tekst die goed past bij onze calvinistische stad.

Als je iets dergelijks wilt vinden met betrekking tot de tuinwereld, dan kom je uit bij Voltaire, die zijn romanfiguur Candide laat zeggen: il faut cultiver notre jardin, we moeten onze tuin onderhouden. Dit als reactie op de confrontatie met allerlei wreedheid en lijden die de aanvankelijk optimistische Candide tegenkomt in de wereld (die de beste van alle mogelijke werelden zou zijn, volgens de Duitse filosoof Leibniz, die Voltaire satirisch op de hak neemt). Trek je maar terug in je tuin en maak er het beste van.

Je kunt ook een tuin beschouwen als een luthof, een niet door de val van een engel vernietigd paradijs, een geheim landgoed, een onvindbare enclave, waar de natuur haar schoonheid toont. Je hebt bloemen gekweekt, ze water en een naam gegeven. Nu blader je door de flora, gevuld met de resultaten van je taxonomische arbeid, tevreden over de prachtige namen die je de bloemen en planten hebt geschonken. Je hoeft alleen nog maar waarnemer te zijn. Dit is (hoewel het niet op een aanbeveling voor gezonde margarine moet gaan lijken) het goede leven.

Wees dus maar blij met je tuintje. Want ook in de stad is het

lente

de buurman zet zijn kratten Grolsch
vast op 't balkon, zijn winterjas
hangt tussen de te drogen was
de lucht wordt licht, de katten krols

de buurman luistert naar c.d.'s
ik hoor ze ook, met minder lust
en evenzo, als 't elftal rust
't massale spoelen der w.c.'s

de knoppen botten in de boom
't plezierjacht ligt al onder stoom
de merel zingt, de lijster fluit
de lente is een mooie droom

de buurman drinkt zijn pilsje uit
en keilt het flesje door mijn ruit

Pieter Breman