

VLIJJPARK TUINFAIR

Terug naar de basis

Rooms-katholieken noemen het 'herbronnen'. Gereformeerden spreken van 'terug naar de schrift'. Bij therapeuten en andere zwevers heet het 'op zoek naar je kern'. 'Back tot the basics' klinkt het in het Engels. Bij tuiniers tenslotte is er gewoon sprake van 'met je poten in de klei'.

Werken in je tuin is iets heel basaals. Misschien herinnert het ons aan de landbouwer die we allen ooit waren. In een drukke wereld waarin je met alles en allen moet communiceren is het goed om even tot rust te komen op een postzegeltje grond onder een gedeelde zon. Om wat te ploeteren met onkruid en compost. Om kruiden te mixen tot een gezond drankje. Om de strijd aan te gaan met de slakken op de sla in je moestuin. Om je te verwonderen over de winding van een klimplant, de kleur van een glazenmaker, het uitrollen van een varen, het gewemel van het kleine volkje onder een tegel en het prehistorische van de heermoes. En zo de oude harmonie te herstellen tussen mens en aarde, plant en dier. We zijn bevoorrechte mensen in onze tuin, die een basis is voor ons evenwicht en de basis vormt van de denkbeeldige piramide waarin het uitspannel zich spant. Een basisbehoefte.

Terug naar die basis dus! Handen uit de mouwen! En poten in de klei!

Pieter Breman, Tuin 5